

## Knus winterconcert in Martenskerk Scharnegoutum



Het paste mooi bij ons thema Winterconcert om lekker warm en knus bij elkaar te zitten op het misschien iets te kleine podium in de Martenskerk van Scharnegoutum. Maar dat kon zondagmiddag 8 december het muziekgenot niet drukken.

Eigenlijk passen we heel best in de kerk. Maar omdat het orgel in restauratie is en er een orgel en piano op het liturgisch podium staan en ook nog eens de sfeer verhogende kerstboom, moesten we wat inschikken. Met het Oekraïens kerstliedje Let the bells ring openden we het concert om stipt 16.00 uur. De kerk was goed gevuld met onze trouwe aanhang. Het had ook zomaar een familieconcert kunnen heten.

Kroost van korpsleden probeerde nog boven onze muziek uit te komen, maar uiteindelijk werden ze toch stil, betoverd door de muziek. Voor de jonge bezoekers hadden we ook mooie muziek, want hun ogen begonnen te glimmen op de herkenbare klanken uit musicals The Snowman, Polar Express en Let it Go. Alexandra praatte alle stukken aan elkaar. Op het programma kwamen ook de Bohemian Rhapsody van Queen voorbij en Music bij Candlelight. En terwijl de bugels de kerstquiz nakeken las Gauke een door hem bewerkt kerstverhaal van Jan Terlouw voor geïnspireerd op de actualiteit in de wereld.



De kerstquiz werd gewonnen door tiener Steven Ypma, die maar liefst negen van de twaalf kerstliedjes die we speelden wist te benoemen. Hij stak er met kop en schouders boven uit. En dus kreeg hij de heerlijke kerststol mee naar huis, waar een van onze bugelster ook heel content mee was. Dirigent Arend Gerds kwam ook niet met lege handen thuis. Hij kreeg en plein public zijn kerstpakket uit handen van voorzitter Anke.

Na afloop was er warme (dankzij het elektrisch stoofje van Esther) chocolademelk voor iedereen, geschonken door enthousiaste vrijwilligers uit de achterban van onze leden.

Cees Walinga